



'Laat jeugdbewegingen



Sabine Poleyn

Chiro viert dit jaar haar 75ste verjaardag, maar van tekenen van ouderdom is bij deze jeugdbeweging geen sprake. Net zoals andere jeugdbewegingen zag Chiro haar ledenaantallen de afgelopen jaren zelfs nog stijgen.

Terwijl andere vrijwilligersorganisaties vaak moeite hebben om hun ledenaantal op peil te houden, bleven jeugdbewegingen de afgelopen jaren nog aan populariteit winnen. Zowat 250.000 Vlaamse kinderen en jongeren trekken elk weekend hun uniform aan voor een middag vol spel en plezier.

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger en promotor Jeugdbeleid Sabine Poleyn zijn daar hoofdzakelijk twee verklaringen voor: ten eerste wordt de werking door de jongeren zelf georganiseerd. Ten tweede zijn jeugdbewegingen gelukkig nog steeds niet bedolven onder een lawine aan regels en wetten.

'En dat moet vooral zo blijven', meent Poleyn. 'Tot vandaag is de overheid erin geslaagd om jeugdbewegingen hun vrijheid te laten behouden. Het jeugdbeleid is grotendeels een bevoegdheid van de gemeenten. Dat directe contact tussen beleid en jeugdbeweging draagt ook bij tot het succes.'

En de toekomst brengt nog uitdagingen: zo stellen de ouders steeds hogere kwaliteitseisen aan jeugdbewegingen. Vorming en een duidelijke aansprakelijkheidsregeling worden daardoor steeds belangrijker,

en dat zijn twee domeinen waarin de overheid de nodige ondersteuning kan bieden, meent Poleyn.

Andersom hebben jeugdbewegingen heel wat ervaring die ze ten dienste kunnen stellen van anderen. Scholen bijvoorbeeld. 'De afgelopen jaren hebben we minstens drie gevallen van zinloos geweld bij jongeren gezien', aldus Poleyn. 'Eerst was er Joe Van Holsbeeck, dan Hans Van Themsche en ten slotte Bart Bonroy in Oostende. De kloof tussen leerkrachten en leerlingen om over zingeving te praten, is soms te groot. Nu al bestaan er scholen die jeugdbewegingen inschakelen voor zingevingsvorming. Het probleem is dat dit aanbod tot nog toe niet gesubsidieerd werd. In het geval van Chiro heb ik kunnen bekomen dat haar werking Zindingering voortaan subsidies ontvangt. Ik hoop dat twee andere projecten, Tegenstroom van KAJ en Don Bosco Jeugdwerk binnenkort op dezelfde ondersteuning kunnen rekenen.'

'En hoewel ik zelf altijd bij de Scouts heb gezeten, wens ik Chiro uiteraard van harte een gelukkige verjaardag toe!'

www.sabinepoleyn.be



Ervaringen voor het leven

**Servais VERHERSTRAETEN
Kamerlid**

'Als ik terugkijk op mijn Chiro-tijd in Wezel kan ik gerust zeggen dat ik er heel wat sociale en maatschappelijke vaardigheden heb geleerd, zoals samenwerken in groep en ook optreden 'voor publiek'. De bontavonden waarvoor we onze stukjes repeteerden, doen mij nog altijd glimlachen. Het was altijd spannend: wachten op het signaal "licht uit en spots aan" om dan in volle aandacht een zaal te amuseren. Leiding geven met je vrienden en een groep vormen waar iedereen zich in thuis voelt zijn ervaringen die me hebben gevormd voor het leven.'

De mooiste tijd van mijn leven

Sonja CLAES
Vlaams volksvertegenwoordiger

'Op mijn negende trok ik in Heusden-Zolder al naar de sterrekes. Tot ik trouwde, ging elk uur vrije tijd naar de Chiro... Mijn 'beste herinnering' was het schitterende kamp in Longfaille. Nooit vergeet ik hoe we met een groep meisjes langs een rivier liepen, netjes op een rij, tot de eerste stopte, de tweede, de derde, ... In de rivier - waar we nota bene net uit gedronken hadden - was een naakte man aan het pootjebaden. Hilariteit alom! In april zijn we nog met alle oud-leiding op aspi-weekend naar de Ardennen geweest. Super om die groepsfeer opnieuw te ervaren!'

**Een tweede thuis**

Tinne ROMBOUTS
Vlaams volksvertegenwoordiger

'Chiro, dat is elke zondag met volle goesting het beste uit jezelf halen om er samen met je vrienden een onvergetelijke zondagnamiddag van te maken.

De Chiro gaf me een tweede thuis, een plek waar je jezelf kon zijn en waar samen gelachen en gehuild werd. Het samenzijn in groep met mensen met verschillende karakters, afkomst, interesses en achtergrond maakte het niet altijd simpel om in een rechte lijn naar de eindstreep te gaan. Toch slaagden we er in, keer op keer.'

**vrij zijn'****Chiro als rode draad**

Dirk CLAES
Senator

'De Chiro is de rode draad in mijn leven. Al vanaf mijn zesde was ik bij de jeugdbeweging. Ik trouwde met mijn Chiro-lief en kreeg met haar drie kinderen die allemaal van jongsaf aan naar dezelfde jeugdbeweging zijn gegaan. Dat zorgde er natuurlijk voor dat de sfeer van de Chiro elke dag zeer nadrukkelijk in ons huis aanwezig was. Eerlijk, bij de Chiro is de basis gelegd voor mijn latere inzet in de politiek bij CD&V.'

**Avontuurlijke tijden**

Ivo BELET
Europarlementslid

'Ik heb me super geamuseerd bij de Chiro van Borgloon. Heel veel gevoetbald, maar ook droppings gedaan, onvergetelijke kampen meegemaakt, fietstochten naar de Ardennen, valpartijen ook in volle sprint (3-dubbel gehecht), vrienden voor het leven gemaakt, en gigantisch gelachen. Ik heb er geleerd hoe je in de leiding moet omgaan met 'een bende' woelige kids. Sponsors helpen zoeken ook, om het kamp te helpen financieren. Mijn zoon is nu bij de Scouts. Die vinden de Chiro maar niks natuurlijk. Maar wij weten wel beter. Proficiat, Chiro, en nog vele gelukkige jaren.'

**Vast zondagritueel**

Jenne DE POTTER
Kamerlid

's Ochtends huiswerk maken, snel een hapje eten, korte broek, bruin hemd en gele das aantrekken en dan enkele uren ravotten. Dat was jarenlang mijn zondagse ritueel. In die tijd hadden de jongens en de meisjes van Erwetegem, deelgemeente van Zottegem, nog elk hun eigen Chiro-afdeling, al deden vooral de jongens er alles aan om die scheiding te doorbreken. Ik herinner me nog levendig de spelen in de Steenbergse bossen, de zoektochten in het dorp en de vele kampen die we bouwden. Het jaarlijkse kamp in de Ardennen was telkens het hoogtepunt van de zomervakantie.'

**Dat kampvuur**

Michel DOOMST
Kamerlid

'De jaarlijkse kampen en groepsfeesten waren in Gooik het orgelpunt van een jaar lang themawerking, waar ieder vanuit zijn talent aan meewerkte. We groeiden in de Chiro niet alleen in ons uniform, maar ook in omgaan met mensen en situaties. Naast mijn engagement heb ik bij de Chiro ook de vrouw van mijn leven gevonden. Misschien was het jaarlijks kampvuur wel het mooiste moment: warmte van buiten door het brandende vuur, warmte vanbinnen omdat we weer eens tien onvergetelijke dagen hadden beleefd.'

